



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Kopij inleveren **uiterlijk vrijdag 17.00 uur** bij zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

zondag, 28 februari 2021

Bij de dienst

De voorganger van vandaag, de tweede zondag in de veertig dagentijd, is ds. L. van Wijk uit Lochem.
De voorganger op zondag 7 maart is ds. Ds. C.W. Rentier uit Amersfoort.

Voorlopig geen bloemen in de kerk!

Omdat er na 20 december alleen nog maar online diensten zijn en er dus geen kerkgangers in de kerk zijn, worden er na de dienst geen bloemen weggebracht.

Ambtsdrager van dienst	Hans Landman
Diakenen	Jan Schippers
Organist	Gerard Wesselink
Lector	Jan Bouwmeester
Koster	Albert Oolhorst
Techniek	Bert Hakkert
Lezingen	1e lezing: Johannes 4:1-14, 2e lezing: Johannes 4:15-30
Bestemming collectes	1e collecte: PKN Missionair Werk; de 2e collecte is voor onze kerk. Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: PKN Missionair Werk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Van harte aanbevolen.

Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van 'collecte 28 februari 2021' of via de onderstaande TIKKIE's



Dit 1e TIKKIE is van de diaconiecollecte van deze week en de 2e is voor onze kerk.

Van de kerkenraad

Informatie n.a.v. de persconferentie van 2 februari j.l.

De lockdown en avondklok die recentelijk door het kabinet zijn verlengd hebben geen nieuwe gevolgen voor onze kerkdiensten. Het crisispastoraat en de voorbereiding van uitvaarten zijn echter wel noodzakelijke kerkelijke activiteiten die ook na 21.00 uur uitgevoerd moeten kunnen worden. Daarom ontvangen de betrokken medewerkers bij dit werk in onze gemeente daarvoor een vereiste werkgeversverklaring.

Digitaal bijdragen aan collectegelden

Beste gemeenteleden,

Gedurende deze coronapandemie hebt u in de kerk nauwelijks iets in de collectezakken kunnen doneren. De collecten vormen wel een wezenlijk onderdeel in het huishoudboekje van kerk en diaconie. Als er niet voldoende gelden binnenkomen ontstaan er financiële tekorten in het bekostigen van het pastorale en diaconale werk. Helaas stond op de vorige zondagsbrieven foutieve rekeningnummers, hieronder vindt u de juiste bankrekeningnummers.

Voor de kerk, o.a. voor het technisch faciliteren van de onlinediensten via 'kerkdienst gemist':

NL50 RABO 0356 7007 47.

Voor de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48.

Dank alvast voor uw bijdragen.

Paasgroetenactie

Ook onze gemeente doet weer mee. Voor de gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar iets persoonlijks op staat.

Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet.

Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst worden uitgedeeld.

Zeker in deze tijd is het goed om iemand een kaart te sturen. De kaart kost € 3,00

Voor een postzegel zorgen wij.

Te bestellen bij Johanna Rensenbrink, tel. 0573 -789048 of bij Hendriek Zoerink, tel. 0573- 451466

Werkgroep Bloemschikken

Het thema Veertigdagentijd ; **IK BEN ER VOOR JOU.**

Zeven keer barmhartigheid.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen.

Het woord **HART** is terug te vinden in barmhartigheid.

Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet medelijden

heeft zich over de ander ontfermt.

OPEN omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

Tekst voor de viering van Zondag 28 Februari 2^{de} zondag: De dorstigen laven

Mattheüs 25:35 Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Bij de schikking.

Een ander te drinken geven, letterlijk 'water' of van 'het levende water'. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels

Hulp bij vaccinatie

Vanuit de gemeente Berkelland wordt er hulp geregeld bij vervoer voor vaccinatie.

Als mensen vervoer nodig hebben kunnen ze bellen met de Naoberbus (06-13839915). De planner zet de aanvraag door naar de Vervoersdienst Berkelland (VDB)

Orde voor de viering op zondag 28 februari 2021

De tweede zondag van de Veertigdagentijd

Thema: *de 7 werken van barmhartigheid – 'de dorstigen te drinken geven'*

VOORBEREIDING

Voorganger: Ds. Leonard van Wijk (Lochem)

Organist: Gerard Wesselink

VOORBEREIDING

Orgelspel

Kerkenraad en voorganger komen binnen en gaan zitten

Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stilte, moment van voorbereiding op de dienst

Aanvangslied: LB 295 'Wees hier aanwezig'

Bemoediging en drempelgebed

Kyriegebed

Kyrië-lied: **'De Heer is mijn licht' – naar Psalm 27**

Refrein:

De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding,

Waarom nog angst? Waarom nog angst?

De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding,

Waarom ben ik nog bang?

1. Als de kwade machten mij besluipen,
als mijn lijf en leden zijn bedreigd,
Vijanden staan klaar, om te overwinnen - kijk ze vallen, languit!

Refrein: De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding...

2. Trok een leger tegen mij ten strijde,
dan nog zou ik leven zonder vrees.
Oorlog tegen mij? In de razernij - zal ik bij Hem veilig zijn !

Refrein: De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding...

3. Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen
altijd mogen wonen in Gods huis;
elke dag opnieuw, open voor zijn schoonheid - als ik Hem daar ontmoet.

Refrein: De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding...

4. Komt het kwaad dan zal Hij mij beschermen
overdekt mij, zet mij op een rots.
Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging - en ik juich en ik zing:

Refrein: De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding...

Aandacht voor de liturgische bloemschikking 'De dorstigen laven'

DE HEILIGE SCHRIFT

Groet

Vg.: De Heer zal bij je zijn

Gem.: De Heer zal je bewaren

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Johannes 4:1-14 (Jan Bouwmeester)

Lied LB 188: 'Bij de Jakobsbron'

Schriftlezing: Johannes 4:15-30 (Jan Bouwmeester)

Lied LB 653:1, 3 en 7. 'U kennen, uit en tot U leven'

VERKONDIGING

meditatief orgelspel

Lied LB 424: 'Verzadigd de honger'

GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting op de collecte 'de dorstigen water geven', door diaken

Dankgebed en voorbeden;

stil gebed

Onze Vader: LB 1006

ZENDING EN ZEGEN

Lied 423: 'Nu wij uiteengaan'

Uitzending en Zegen

Orgelspel