



## Bij de dienst

De voorganger van vandaag, Eeuwigheidszondag, is ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld.

De voorganger op zondag 28 november, eerste advent, is ds. J. van Beelen uit Veenendaal

Ouderling van dienst	Gerrie van der Horst
Diaken	Jan Schippers/Wout Kranendonk
Organist	Gerard Wesselink
Lector	Christine Scholten
Koster	Jan Zimmelink
Techniek	Hans van Rheenen
Lezingen	Jesaja 35 en 2 Petrus 3: 8-13
Bestemming collectes	1 <sup>e</sup> collecte is voor Pastoraat Ouderenkerstfeest , de 2 <sup>e</sup> is voor onze Kerk Beide collectes bevelen we van harte aan.

## 1e collecte: 1e collecte: Pastoraat Ouderenkerstfeest

Deze collecte is bedoeld voor de ouderen in onze gemeente om hen rond de kerst een mooie kerstviering en een gezellige broodmaaltijd aan te kunnen bieden.

**Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van 'collecte 21 november'.**

**Voor onze kerk kunt u uw giften storten op NL50 RABO 0356 7007 47**

**Dank alvast voor uw bijdragen.**

## Vanuit de Kerkenraad

Beste mensen,

De afgelopen week is voor een aantal van ons heel heftig geweest. Corona is volop in de aanval en heeft menigeen geveld. Als kerkenraad hebben we daarom besloten dat met ingang van 17 november jl. alle kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten in de Dorpskerk en De Sprankel werden stopgezet.

Wat zijn we hierover teleurgesteld: we zijn terug – en misschien nog erger – bij zoals begin dit jaar.

We zenden de kerkdienst uit via 'kerkdienstgemist', maar vanuit een bijna lege kerk. Wel met de predikant, de organist en de ambtsdragers van dienst. Ook leden van het beamteam zetten zich nog helemaal voor u in.

De dienst van zondag as. – Eeuwigheidszondag – zal er ook anders uitzien dan we bij de voorbereiding hiervan gedacht hadden. Zelfs de medewerking van de cantorij hebben we laten vervallen. In allerijl moest deze dienst gewijzigd worden, maar we zijn ervan overtuigd dat dit geen afbreuk zal doen aan de dienst. Op een andere manier gedenken we onze dierbaren. De nabestaanden zijn uitgenodigd om toch het steentje op een bepaalde tijd na afloop van de kerkdienst op te komen halen en waar gewenst zijn we er om met hen een gesprek te voeren.



## Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Geen kerkdienst – geen bloemen.

Vanaf zondag stoppen we ook met het wegbrengen van de bloemen van de kerk door gemeenteleden naar gemeenteleden. We vinden dat we op dit moment alle voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen.

Laten we hopen dat deze maatregelen van niet al te lange duur zijn. Zeker met de feestdagen op komst snakken we naar andere tijden: samen vieren!

Op 28 oktober vieren we de 1e Advent, een dienst georganiseerd door de Raad van Kerken. Aanvankelijk in de Rk. St. Willibrorduskerk. Omdat deze kerk alleen maar geluid heeft via de uitzending van 'kerkdienstgemist', is er samen met de RK Parochie besloten dat deze kerkdienst vanuit de Dorpskerk wordt uitgezonden. Fijn dat dat in onze kerk wel kan, u kunt de dienst dan volgen via beeld en geluid. In afwijking van wat in Op Weg staat, begint de uitzending om 10.00 uur.

Ook kunnen we u mededelen dat het beroepen van ds. Anneke de Hoop in gang is gezet.

We wensen u alle goeds toe.

Joke van der Linden - scriba

### **Liturgie voor zondag 21 november – Eeuwigheidszondag – in de Dorpskerk te Ruurlo.**

**Voorganger: ds. Deddie van Alphen uit Warnsveld**

**Organist: Gerard Wesselink**

Orgelspel

Woord van begroeting

Zingen: Psalm 139: 4 en 6

Bemoediging en drempelgebed: lied 291d

Gebed om ontferming

Glorialied: lied 98d

#### **Dienst van het Woord**

Groet:

v.de Heer zal bij u zijn

**A DE HEER ZAL U BEWAREN**

v. gebed

Lezing uit het O.T. Jes. 35

Zingen: lied 608

Lezing N.T. 2 Petrus 3: 8-13

Zingen: 339a

Overdenking

Orgelspel

Zingen: 91a

#### **Gedachtenis van de overledenen.**

Woord ter inleiding

lied 733



## Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Het noemen van de namen en aansteken van de kaarsen

Lied 950

Lezen van "De mensen van voorbij" van Hanna Lam

De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij.

Lied 731

### **Dienst van gebeden en gaven.**

Gebeden

Inzameling van der gaven.

Slotlied: lied 423

Wegzending en zegen.