



## Bij de dienst van 17 oktober

Hoe ziet onze toekomst eruit? Persoonlijk, van onze dierbaren, van onze gemeente, van Nederland, van onze aarde? Daar kan je heel verschillend tegenaan kijken. In de



nieuwste visienota van de PKN 'Van U is de toekomst' staat de mooie zinsnede: 'Wij Nederlanders zijn "klagend gelukkig", d.w.z. met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht'.

In beide Bijbelgedeelten vanmorgen (Jesaja 29: 18 t/m 24 en Marcus 10: 32 t/m 45) gaat het ook om toekomstbeelden, maar dat niet alleen. Er wordt ons ook het nodige aangereikt om zelf invloed uit te oefenen op de toekomst.

Daarnaast vieren we de Maaltijd van de Heer: als mensen van Gods toekomst hebben we deze pleisterplaatsen nodig waar we in de tekenen van brood en wijn de Heer mogen ontvangen. Zo wil Hij met zijn goedheid en liefde ons steeds opnieuw nabij komen.

Ik verheug me erop om u en jullie weer te ontmoeten in 'onze' prachtige Dorpskerk. Ds. Tinus Gaastra.

De cantorij o.l.v. Dirk Zwart zal meewerken in de eredienst samen met Gerlien Hilhorst met/op de dwarsfluit.

De bloemen gaan deze week naar de fam. Landman, Dimmendaalstraat 18 en naar de fam. Leusink, Karnebeeksteeg 4.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Ouderling van dienst | Arie van den Dries   |
| Diaken               | Wout Kranendonk en Greetje van Zadelhoff   |
| Organist             | Gerard Wesselink   |
| Lector               | Wim Heideman   |
| Koster               | Albert Oolhorst  |
| Techniek             | Hans van Rheenen   |
| Lezingen             | Jesaja 29: 18 t/m 24 en Marcus 10: 32 t/m 45   |
| Bestemming collectes | 1 <sup>e</sup> collecte is voor Kerk in Actie: Kameroen,<br>de 2 <sup>e</sup> is voor onze Kerk<br>Beide collectes bevelen we van harte aan. |

## 1<sup>e</sup> collecte: KIA Werelddiaconaat Kameroen

De Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.

De hulp die boerin Madeleine van de kerk ontving, bracht een grote verandering in haar leven. Ze heeft dit jaar voor het eerst genoeg geld verdiend om haar vijf kinderen te kunnen voeden. Ze vertelt: "De maisoogst ging goed en ik kreeg dit jaar ook twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus al vijf."

Ook heeft Madeleine samen met een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaargroep opgericht. "Tijdens de landbouw-training van de kerk heb ik geleerd hoe ik



## Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

mijn oogst kan bewaren. We hebben nu twintig zakken maïs in een schuur liggen. Die verkopen we pas als de prijs omhoog gaat.”

“Voor het eerst in mijn leven, heb ik eigen bezit. Ik hoef mijn man nu niet meer om geld te vragen. Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. “De preek maakt me sterk en geeft me moed om weer door te gaan. Maar zingen vind ik het allerfijnste. Liederen maken me altijd vrolijk.”

Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk meer arme boerinnen, zoals Madeleine, ondersteunen.

- Een geit kost 45 euro
- Het kost 90 euro om een groep boerinnen te trainen

**Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van ‘collecte 17 oktober’.**

**Voor onze kerk kunt u uw giften storten op NL50 RABO 0356 7007 47**

**Dank alvast voor uw bijdragen.**

Waardeert u de uitzendingen van 'Kerkdienst Gemist'? Aan het uitzenden zijn kosten verbonden die wij niet hebben voorzien in onze begroting van dit jaar.

Uw bijdrage is daarom meer dan welkom op bankrekening NL50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Fonds Kerkdienst gemist.

Hartelijk dank.

### **Koffieochtend.**

Dinsdag 19 oktober a.s. Zal er vanaf 10.00 uur weer een koffieochtend zijn.

Riky Hakkert zal ditmaal jullie gastvrouw zijn.

Het thema is herfst, laat u verrassen.

Welkom in de Sprankel.

Gerrie van der Horst.