



Bij de dienst

De voorganger van vandaag is ds. C.M. Veenhuizen uit Lochem. Op zaterdag 16 oktober is er om 19:00 uur een Taizéviering.

De voorganger op zondag 17 oktober is ds. T. Gaastra uit Waddinxveen .

De bloemen gaan deze week naar Mw. Bernarda Meulenveld, Wildenborchseweg 17 en naar Dhr. Gerrit Bretveld, Formerhoekweg 1.

Ouderling van dienst	Joke Cornelissen
Diaken	Wout Kranendonk en/of Jan Schippers
Organist	Gerrie van der Horst
Lector	Reina van Oord
Koster	Lieneke Tanis
Techniek	Hans van Rheenen
Lezingen	Deuteronomium 15:1-15 en Marcus 10:17-31
Bestemming collectes	1 ^e collecte is voor Garima, de 2 ^e is voor onze Kerk Beide collectes bevelen we van harte aan.

1^e collecte: Garima

De Garima's zijn kinderen die één of beide ouders aan aids hebben verloren en zelf ook besmet zijn met HIV. Ze wonen in het weeshuis van ORBIT (dit is een Indiase non-profitorganisatie) het SPARSHA Care Home . De leeftijd van deze jongens en meisjes varieert van 6 tot 16 jaar. De Garima's hebben geen ouders meer en er werd tot hun komst in het weeshuis niet naar hen omgekeken. Velen van hen waren ondervoed en kregen niet de noodzakelijke medicatie. Dankzij zorgvuldig gebruik van Hiv-remmers kunnen de kinderen nu een normaal leven leiden.

ORBIT wil deze kinderen weer waardigheid en zelfrespect geven. Daarom hebben wij de kinderen Garima's genoemd. Het woord Garima betekent in modern Hindi Waardigheid. Stichting Garima zorgt ervoor dat de kinderen in het nieuwe weeshuis voldoende te eten krijgen, goed gekleed gaan en een opleiding kunnen volgen. Om dit te bewerkstelligen biedt de stichting een sponsorprogramma aan. Iedereen kan al sponsorouder worden vanaf slechts €25,- per maand. Hiervan kan de voeding en onderwijs van één Garima bekostigd worden. Voor kleding en medicatie is Stichting Garima nog afhankelijk van andere soorten inkomsten. Voor een bedrag van €50,- kan geheel in de basisbehoeften van één Garima worden voorzien.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op <https://garima.nl/>

Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van 'collecte 10 oktober'.

Voor onze kerk kunt u uw giften storten op NL50 RABO 0356 7007 47

Dank alvast voor uw bijdragen.

Waardeert u de uitzendingen van 'Kerkdienst Gemist'? Aan het uitzenden zijn kosten verbonden die wij niet hebben voorzien in onze begroting van dit jaar.

Uw bijdrage is daarom meer dan welkom op bankrekening NL50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Fonds Kerkdienst gemist.

Hartelijk dank.



Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Bericht van overlijden.

Op 4 oktober 2021 is overleden op de leeftijd van 93 jaar Andries Johannes Walda. Hans zoals hij werd genoemd. Hij was getrouwd met Jannie Walda – Stevens en woonde aan de Brouwershoekweg 23 in Ruurlo.

Zijn afscheidsdienst was vrijdag 8 oktober in de Dorpskerk ds. Van Loon is voorgegaan in de dienst, waarna de begrafenis plaats vond op de Algemene begraafplaats in Ruurlo. We wensen zijn vrouw en kinderen Gods nabijheid toe in deze dagen dat ze hem los moeten laten.

Taizéviering.

Op zaterdag 16 oktober is er om 19:00 uur een Taizéviering in de Dorpskerk Ruurlo. We komen bij elkaar in stilte. In de stilte kun je tot inkeer komen. Er worden meditatieve liederen gezongen, die we meerdere keren achter elkaar zingen.

Tijdens de stiltes kun je je ontspannen en je proberen thuis te voelen. Je kunt stil staan bij de tekst die net gelezen is. Misschien is er een zin uitgesproken die jou raakt.

Misschien was het één woord wat je opvalt. Sta daar even in gedachten bij stil; maakt het je blij, verdrietig of boos.

Loop je activiteiten van de dag door; wat zei je, wat dacht je.

Daarna zing of neurie je mee met een volgend lied.

De kerk is vanaf 18:45 uur geopend.

Liturgie voor de dienst op 10 oktober 2021 in de Dorpskerk van Ruurlo

met als thema: Waardigheid

Vorbereiding

Welkom

Aanvangslied:Lb.130:1

Bemoediging en drempelgebed

Vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg.: En die niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed

Zingen: Lb.130:3

Kyriegebed

Glorialied (staande)Lb.305:1,2,3

De Heilige Schrift

Groet

Vg. De Heer zal bij je zijn

Gem. De Heer zal je bewaren

Gebed bij de opening van de schrift

1^e lezing: Deuteronomium 15:1-15

zingen: Lb 1008:1,2,3

2^e lezing : Marcus 10:17-31

Zingen:Lb.991: 1,2,7,8

Verkondiging

orgelspel

Zingen: Lb. 718:1,2,3,4

Gebeden en gaven

Toelichting collecte

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte

Zending en zegen

Lied: Lb.912:1,4,6

Zegen