



# Zondagsbrief

## Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Kopij inleveren **uiterlijk vrijdag 17.00 uur** bij [zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl](mailto:zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl)

Zondag, 22 november 2020

### Bij de dienst

De voorganger van vandaag is drs. Gerrie Zemelink uit Aalten. In deze dienst zullen een aantal leden van de Cantorij onder leiding van Dirk Zwart de liederen zingen.

De voorganger op zondag 29 november, 1<sup>e</sup> advent, is ds. L. van Wijk uit Lochem.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. Ridder, de Smidse 46 en naar mw. Westershuis, Waterdijk 2.

De derde bos gaat met de hartelijke dank van de gemeente naar de anonieme gever van die prachtige Statenbijbel, we zijn reuze blij met dit fraaie exemplaar dat ons verbindt met die ons zijn voorgegaan.

Ouderling van dienst	Gerrie van der Horst
Diakenen	Wout Kranendonk
Organist	Gerard Wesselink
Lector	Lia de Jong
1 <sup>e</sup> Koster	Jan Zemelink
Techniek	Bert Hakkert
Lezingen	1 <sup>e</sup> lezing: Jesaja 35: 1 en 2 en Romeinen 8: 22-25
Bestemming collectes	1 <sup>e</sup> collecte: KIA Pastoraat; de 2 <sup>e</sup> collecte is voor onze kerk. Beide collectes bevelen we van harte aan.

### Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de training 'Leiding bij uitvaarten'. Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Je gaat herkennen welke vragen van belang zijn zodat je én de overledene én de nabestaanden recht doet bij de begeleiding in de dagen na het sterven en tijdens de dienst.

Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Van harte aanbevolen.

**Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van 'collecte 22 november 2020' of via de onderstaande TIKKIE's**



Dit 1e TIKKIE is van de diaconiecollecte van deze week en de 2e is voor onze kerk

### **De groep symbolisch bloemschikken**

*Licht bieden, steun en aandacht als het donker om de ander is,  
als een mens zich uitgeblust en klein voelt, of miskend.  
Schatten aan het licht brengen, verborgen in het hart.  
Omzien naar elkaar, troosten, nabijheid zoeken.  
Elke lichtvonk koesteren, licht dat niet dooft.*

Dit wordt verbeeld door:

Takken vol lampionnetjes, "licht-dragers", die zich buigen over de kleine koraalplant, met daarachter een (uitgebluste) lavasteen.

### **Vanuit de kerkenraad**

#### **Uitnodiging Gemeenteavond dinsdag 24 november 2020**

Bij dezen wijzen wij u op de gemeenteavond op dinsdag 24 november a.s.

Het programma is dan gelijk aan dat van 6 oktober (zie de eerdere uitnodiging) met dezelfde onderwerpen.

**Voor deze avond moet u zich aanmelden.** Aanmelden kan tot en met zondag 22 november via het bekende mailadres: [aanmelden@pknruurlobarchem.nl](mailto:aanmelden@pknruurlobarchem.nl) met vermelding 'gemeenteavond', of telefonisch bij Greetje van Zadelhoff, T: 0573-461271.

Er is plaats voor 30 personen. Mocht het zo zijn dat er meer dan 30 aanmeldingen zijn, dan is er eenzelfde, extra avond op donderdag 26 november. Voor alle duidelijkheid: ook nu geldt, u kunt niet kiezen uit de ene of andere avond!

Bent u niet in de gelegenheid om op de gemeenteavond(en) te komen, dan kunt u uw inbreng, vragen, zorgen of reacties – voorzien van uw naam – kenbaar maken via [scriba@pknruurlobarchem.nl](mailto:scriba@pknruurlobarchem.nl) of in de brievenbus bij De Sprankel, Domineesteeg 12, 7261 AS Ruurlo.

Wij hopen u op de gemeenteavond te kunnen ontmoeten en uw mondelinge en/of schriftelijke inbreng te horen en/of te ontvangen. Namens de kerkenraad

Joke Cornelissen  
Interim-voorzitter

Joke van der Linden  
scriba

### **Woorden van hoop en troost.**

De Raad van Kerken gaat vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur *Woorden van Hoop en Troost* uitzenden. Het gaat om korte videofilmmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Men kan inloggen via de website van de Raad, [www.raadvanerken.nl](http://www.raadvanerken.nl), en het YouTube-kanaal 'Raad van Kerken'.

### **Eerste zondag van de Advent.**

Jarenlang is het traditie dat wij de eerste zondag van de Advent gezamenlijk vieren. Afwisselend in de RK kerk en in de Dorpskerk. Na afloop kwamen we bij elkaar voor een kopje koffie.

Nu is er corona en zijn er richtlijnen, regels, geboden en verboden. Gelukkig kan er in aangepaste vorm best wel wat. Daarom toch een oecumenische Adventviering. Weliswaar zonder koffie en met de verplichting aan te melden als je de viering wilt bezoeken. Er wordt gezongen in gemengde samenstelling (Rk en PKN). Er zijn bloemen voor iemand uit beide kerkrichtingen.

Van harte uitgenodigd op 29 november 2020 om 10:00 uur in de Dorpskerk.

Meeluisteren kan via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

Opgeven via [aanmelden@pknruurlobarchem.nl](mailto:aanmelden@pknruurlobarchem.nl) of 0573-461271



De actie boodschappenpakketten van de Plus loopt. Mocht u de zegels voor deze pakketten niet sparen of ze willen doneren aan de Voedselbank en mensen die daar nét buiten vallen, stop de zegels dan alstublieft in de doos die bij de uitgang van de Plus staat. De medewerking van de Plus om de pakketten bij deze doelgroep terecht te laten komen is uitstekend. Deze pakketten zullen in januari 2021 bij de mensen bezorgd worden.

Voor deze actie is Betty Timmerman (tel 0573-451746) de contactpersoon namens onze kerk/diaconie.

### **Voedselbank**

Door de lange corona moeten meer mensen bij de voedselbank aankloppen.

De organisatie van de kerstpakketten actie deelde in 2006 125 pakketten uit. In 2019 442 stuks.

Volgens de gemeente Berkelland heeft 12,5% van de huishoudens problematische schulden.

Zaterdag 7 november hebben enkele mensen van onze kerk heel veel voedsel gebracht voor de voedselbank gebracht.

Zaterdag 28 november gaan wij dit weer herhalen tussen 10-12 uur.

Ook heel Ruurlo wordt uitgenodigd om houdbare artikelen in te leveren

### **Open Deur Kring**

De Open Deur Kring komt weer bij elkaar op woensdag 25 nov. om 14.30 uur in de Sprankel. We zullen dan praten over het onderwerp van het novembernummer: Vreemdelingen. Wie heeft hier in Ruurlo contact met vreemdelingen en hoe gaat dat?

### **Aanmelden voor het bijwonen van een dienst**

In verband met het coronavirus moet u zich opgeven als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit kan tot de vrijdag voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur via [aanmelden@pknruurlobarchem.nl](mailto:aanmelden@pknruurlobarchem.nl) of tel: 0573-461271.

### **Zondagsbrief**

U kunt de zondagsbrief ook per e-mail ontvangen, gewoon aanvragen via [scriba@pknruurlobarchem.nl](mailto:scriba@pknruurlobarchem.nl) onder vermelding van zondagsbrief.

Orde van Dienst voor 22 november, dag van gedenken, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Welkom en mededelingen door de ouderling

Stilte

'Gezegend, de mens die weet...' door Gerrie

**Onze namen (melodie van lied 730)**

Onze namen staan geschreven  
in de holte van uw hand,  
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant.  
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan  
en gedenkt Gij uw belofte:  
een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien,  
tot dat op de jongste dag  
onze namen openbloeien  
op uw goddelijk gezag.  
Dan gebeurt wat wij nu dromen  
dat wij in uw louter licht  
tot U nader mogen komen:  
aangezicht tot aangezicht.

**Groet, bemoediging en drempelgebed**

vrg.: De genade van de Heer zij met u allen.

**allen: En zijn vrede ook met u.**

vrg. Onze hulp is

**allen: de naam van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft.**

vrg.: Eeuwige, onze God,  
wat zijn wij zonder U?  
Onze geest heeft uw licht nodig,  
onze wil uw kracht,  
onze ziel uw vrede.

**allen: Neem Gij ons leven in uw hand,  
reinig van ons de ongerechtigheid,  
zuiver uit wie wij in wezen zijn.**

vrg.: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,  
**allen: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
en U mogen liefhebben en dienen  
met al onze kracht. Amen.**

**We luisteren naar:**

Heer Jezus, als een licht zijt Gij  
gekomen in de nacht,  
ons meer nog dan de dood nabij,  
 vertroostend, ongedacht.

Als Gij ons licht niet was geweest  
dan was er slechts verdriet,  
een wond die schrijnt en niet geneest,  
veel pijn – en anders niet.

Niet elk gebed wordt zo verhoord  
als ieder dat wel wil;  
wij gaan met uw beloften voort,  
uw toekomst maakt ons stil.

Niet iedereen begrijpt waarom  
ons lichaam moet vergaan –  
het kiemt als zaad en komt weerom  
als Gij het op doet staan.

Er is geen leven zonder zin,  
de dood is maar een poort,  
geen einde, maar een nieuw begin  
van vreugde, ongestoord.

Kom, Heiland, in die laatste nacht,  
verdrijf de angst, de pijn,  
zodat wij, eenmaal thuisgebracht,  
voorgoed genezen zijn!

Eens staan wij dan weer oog in oog,  
wij zien elkaars gezicht,  
en zingen samen, hemelhoog:  
God dank – Hij is ons licht!

#### **GEBED voordat de bijbelwoorden klinken**

**Lezingen** door de lector uit de Bijbel in Gewone Taal

#### **Jesaja 35: 1 en 2**

De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien.  
De woestijn zal bloeien als een lelie.  
Er zullen prachtige bomen groeien, die net zo mooi zijn  
als de bomen op de Libanon-bergen en op de berg Karmel.  
De woestijn zal zo schitterend zijn als de akkers van het Saron-dal.  
De bewoners van de woestijn zullen zien hoe machtig de Heer is.  
Ze zullen de machtige daden van onze God zien.

#### **Romeinen 8: 22-25**

Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende.  
Dat geldt ook voor ons leven.  
God heeft ons de heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog  
op een lichaam dat nooit zal sterven.  
Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven.  
Dan zullen we leven als Gods kinderen.  
Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar.  
We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet.  
Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven.  
Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen.  
Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien  
dat we echt op God vertrouwen.

#### **Lied 947: 1, 2 en 3**

Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen  
en loslaat wat het leven bood,  
kom Geest, uw zegen op mij leggen,  
verzekert mij: Gods trouw blijft groot.

Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden  
wat mij het lot te dragen geeft,  
kom, Christus, kom en wis mijn tranen,  
als ik mij aan U overgeef.

Wanneer mijn hart, tot U geheven,  
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,  
blijf, Vader, mij met licht omgeven,  
en al mijn klagen wordt een lied.

### **Overdenking**

#### **We horen:**

‘Wohl mir dass Ich Jesum habe,  
o wie feste halt ich ihn.  
Dass er mir mein Herze labe,  
wenn ich krank und traurig bin.  
Jesum hab Ich, der mich liebet  
und sich mir zu eigen gibet ,  
ach, drum lass Ich Jesum nicht,  
wenn mir gleich mein Herze bricht.’

Voorg.:

Licht bieden,  
steun en aandacht als het donker om de ander is,  
als een mens zich uitgeblust en klein voelt, of miskend.  
Schatten aan het licht brengen,  
verborgen in het hart.  
Omzien naar elkaar, troosten, nabijheid zoeken.  
Elke lichtvonk koesteren,  
licht dat niet dooft.

Dit wordt verbeeld door het, symbolisch geschikte, bloemstuk:  
Takken vol lampionnetjes, "licht-dragers", die zich buigen over de kleine koraalplant,  
met daarachter een (uitgebluste) lavasteen.

#### **Wij gedenken:**

De namen van overledenen worden genoemd, de kaarsen ontstoken, muziek klinkt....

#### **We horen zingen**

In uw handen leg ik mijn hart.  
Onrustig is mijn hart totdat het rust in U.  
In uw nacht leg ik mijn lichaam neer.

#### **Danken en bidden**

#### **Slotlied 608: 1 en 3**

De steppe zal bloeien  
de steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan  
vanaf de dagen der schepping  
staan vol water, maar dicht  
de rotsen gaan open.

Het water zal stromen,  
het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken,  
De steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.

De dode zal leven.  
De dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven  
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen.  
Een hand zal ons wenken  
een stem zal ons roepen Ik open  
hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen  
en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven.

### **Zegen**

.....  
We horen zingen: **Amen, Amen, Amen.**