



Zondagsbrief Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Kopij inleveren **uiterlijk vrijdag 17.00 uur** bij zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Zondag, 25 oktober 2020

Bij de dienst

De voorganger van vandaag is Ds. T.W.D. Prins - van den Bosch uit Daarle in een dienst waarin Jannie Spronk, Cécile Dijkman, Herman van den Berg en Wim in 't Veld de liederen zullen zingen.

De voorganger op zondag 1 november is Ds. J.W.T. Muntendam uit Epse .

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de familie Steenblik, Slootsdijk 17, naar Mw. ten Arve, Zelhemsseweg 1 en naar de familie Kaemink, Vennemansweg 1 in BARCHEM.

Ambtsdrager van dienst	Hans Landman
Diakenen	Wout Kranendonk
Organist	Gerard Wesselink
Lector	Joop Pennekamp
1 ^e Koster	Albert Oolhorst
Techniek	Bert Hakkert
Lezingen	1 ^e lezing: Job 2:9-3:13 en Jakobus 5:7-11
Bestemming collectes	1 ^e collecte: KIA: Werelddiaconaat; de 2 ^e collecte is voor onze kerk. Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat (Rwanda)

Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden. Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel!

Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van 'collecte 25 oktober 2020'.



Hierbij de TIKKIE van de diaconiecollecte van deze week

De kerkenraad stelt veiligheid van al onze kerkbezoekers voorop en dat houdt in dat we ook de nieuwe maatregelen zolang deze duren handhaven.

Dat betekent dat er in een kerkdienst 30 mensen aanwezig mogen zijn (buiten de medewerkers).

Vanaf zondag 11 oktober bent u ook **verplicht** om bij het lopen (verplaatsing) in de kerk een **mondkapje** te dragen. Als u eenmaal zit, mag het mondkapje af.

Ook **zingen**, behalve door de groep voorzangers, is nog steeds **niet toegestaan**. Als u zich aan de regels houdt doet u dat niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen.

Alleen op deze manier kunnen we voorlopig de kerkdiensten houden. Daarnaast kunnen we op tal van andere manieren omzien naar elkaar: een kaart, e-mailtje of telefoontje ...

Bericht van de diaconie

Op zondag 8 nov. as viëren we in de kerk in Ruurlo de Dankdag voor gewas en arbeid. Een breed begrip. Ondanks een droge zomer ligt er toch voldoende voedsel in de winkelschappen, hebben de koeien, varkens, schapen, geiten e.d. toch genoeg te eten en genieten de vogels, muizen, reeën en heel veel andere dieren van de overvloedige hoeveelheid noten die uit de bomen vallen.

Tja, helemaal waar. Maar er zijn ook mensen die door verlies aan arbeid of gezondheid of andere problemen kampen met krapte in de portemonnee. Wereldwijd is het niet anders. Zeker door corona is het aantal werkloze dagloners enorm gestegen, omdat men bang is om mensen in of om het huis te hebben met de extra kans op besmetting. En we hoorden van wolken met miljoenen sprinkhanen die alles wat er aan voedsel verbouwd was in enkele dagen opvrat. Hoe uitzichtloos kan het leven dan worden.

Wij zijn Kerk in Nederland, in Ruurlo, en ook wereldwijd onderdeel van De Kerk. Daarom heeft de diaconie besloten, in overleg met de commissie Eredienst, dat de collecte op 8 nov. as is voor mensen in Ethiopië die door de boven genoemde redenen alles kwijt zijn geraakt. De lijnen lopen via Kerk in Actie. Maar daarnaast willen we ons via u/jou ook inzetten voor de mensen van ons dorp, onze streek.

De groep symbolisch bloemschikken heeft een verbeelding gemaakt van Open handen naar de hemel, dankbaar gevuld met veel van wat er hier gegroeid is en met de gegeven liefde en aandacht van de mensen om ons heen. Deze producten worden naar de Garven (verpleeghuis Ruurlo, waar enkele gemeenteleden wonen) gebracht, waar ze verwerkt worden in het eten.

Aan u / jou willen we vragen om "oogst" mee te brengen voor de Voedselbank. Voorbeelden hiervan zijn pasta, pastasausen, aardappelen, noten, jam, vruchtensappen, vruchten/groente in blik of pot, ed. De diaconie zal er zorg voor dragen dat dit bij de Voedselbank terecht komt.

Zo willen we graag samen Kerk van Christus zijn. Doet u/jij mee???

De oogst kan ingeleverd worden op zaterdag 7 nov. tussen 10-11 uur in de hal van de kerk of erbuiten op de stoep (dit ivm corona). Mocht u zondags naar de dienst komen, dan kunt u het ook dan meebrengen. Samen kunnen we veel, heel veel! Een enveloppe met geld mag natuurlijk ook.

We gaan weer kaartjes naar onze gemeenteleden schrijven! Doet u ook mee?

Het is herfst, de zon vrolijkt ons niet meer op. We kunnen elkaar steeds minder goed ontmoeten vanwege de coronaomstandigheden, maar we kunnen wèl weer iemand blij maken met een kaartje in de brievenbus met opbeurende tekst, ondertekend met uw naam en adres. De ontvanger wil graag weten van wie het kaartje komt! Samen met Christine Scholten heb ik een lijst met namen + adressen gemaakt naar wie u zou kunnen schrijven. Kent u iemand die een kaartje verdient? Laat het mij weten, ik voeg die persoon dan toe aan de lijst.

U kunt een of meerdere adressen opvragen via mijn mailadres: jevdheij@concepts.nl

Jeannette van der Heij

Aanmelden voor het bijwonen van een dienst

In verband met het coronavirus moet u zich opgeven als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit kan tot de vrijdag voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur via aanmelden@pknruurlobarchem.nl of tel: 0573-461271.

Zondagsbrief per mail

Als u de zondagsbrief geheel vrijblijvend per mail wilt ontvangen kunt u dat aangeven via zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl.

Dienst 25 oktober

6^e zondag van de herfst

Voorganger: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch, Daarle

M.m.v. vier leden van de cantorij o.l.v. Dirk Zwart

Thema: Dichtbij blijven in de pijn

VOORBEREIDING

Orgelspel

Stilte, moment van voorbereiding op de dienst

Woord van welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: **Psalm 23b: 1,3,5**

Votum en groet

Gebed om vergeving

Lied 938:1 en 2 Christus die u wilt tooien

Leefregel uit Exodus 20

Voorstel: “Goed is dat je niet doet wat slecht is” (Huub Oosterhuis/Antoine Oomen)

Goed is dat je niet doet wat slecht is,
niet achter oplichters aanloopt,
niet met Ploert en Schender heult,
niet je schouders ophaalt: ‘Ploert en Schender, ach, zo is de wereld’.
Goed is dat je goede woorden overweegt en wil
‘heb je naaste lief, die is als jij,
de vluchteling, de arme, doe hen recht’ –
prent ze in het hart van je verstand, die woorden –
zeg ze voor je uit, gezegend ben je,
een boom aan stromen levend water, vruchten zul je dragen,
blad dat niet vergeelt, het zal je goed gaan.
Oplichter, ongezegend zal je zijn.
Een storm steekt op, je waait de leegte in.

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing door gemeentelid: Job 2:9-3:13

“Voorgoed verloren ga de dag” (Hans Mudde/Dirk Zwart)

Schriftlezing: Jakobus 5:7-11

Gezang 296 (“Ik kom met haast, roept Jezus’ stem”)

Preek

“Zoals een arm, vertroostend om mij heen” (André Troost/Dirk Zwart):

Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
zo teder ligt uw liefde om mijn leven.
Ben ik soms moe en moederziel alleen
op smalle paden en langs steile wegen
en is mijn hart zo hard gelijk een steen,
Gij streelt mij zacht – uw vingers zijn een zegen.

Zoals een arm, een uitgestoken hand,
zoals het licht dat glimlacht in de bomen,
zoals een wolkbreuk boven dorstig land,
zo zijt Gij menigmaal tot mij gekomen,
als ik door nacht en ontij onvermand
niets anders zag dan doden in mijn dromen.

Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
altijd als ik geen morgen meer verwacht
vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
Gij zult mij slapend in uw armen dragen!

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Lied 835 “Jezus ga ons voor”

Zegen