



“ Is de herinrichting van de Dorpskerk wel een verantwoorde investering in een kerkelijke gemeente die krimpt, zowel in het aantal leden als in financiële mogelijkheden? Misschien hebt u zich die vraag ook gesteld. Welk antwoord gaf u daarop? Niets doen, stil blijven zitten en dan maar zien wat er gebeurt? Dat is makkelijk. Maar is dat wat er van een geloofsgemeenschap mag worden verwacht? Dat is niet de opdracht waarmee Jezus zijn discipelen de wereld instuurde!

Wij kiezen voor de stap naar voren. Wij kiezen ervoor om onze gemeente ook in de toekomst bestaansrecht te geven. Wij kiezen voor een kerk waar mensen – van binnen en buiten onze protestantse gemeente - elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen. Wij willen als gemeente een uitnodigend open huis zijn.

De Dorpskerk is belangrijk. In praktische zin om onze belofte van een open huis in het midden van onze dorpsamenleving waar te kunnen maken. Maar ook in symbolische zin. De Dorpskerk in het midden van ons dorp getuigt van het bestaan van een gemeenschap van mensen die geloven. Wij geloven dat wij een opdracht hebben. Daarom openen wij met Pinksteren – op de dag van de zendingsofdracht, symbolischer kan het haast niet – een ‘nieuwe’ Dorpskerk met heel veel nieuwe mogelijkheden. Gebruik ze! **“**

Thea Brinkhuis, voorzitter kerkenraad



“ Er staat een prachtige ‘nieuwe’ Dorpskerk aan te komen. Ik ben dankbaar, dat we het met z’n allen eens zijn geworden over de ambitieuze plannen die nu in uitvoering worden genomen. Het was goed om te ervaren hoe gemeenteleden constructief meedachten over de ‘Dorpskerk van de toekomst’. Hartelijk dank daarvoor! De kosten voor de herinrichting van de ruimte achter de pilaren zijn gedekt. Voor de herinrichting van het liturgisch centrum is dat nog niet helemaal het geval. We vertrouwen erop ook de financiering daarvan rond te krijgen, o.m. door subsidiebronnen aan te boren.

De Dorpskerk wordt hèt trefpunt binnen onze kerkelijke gemeente. Ik verwacht dat een aantal activiteiten die nu nog in ‘De Sprankel’ plaats vinden, straks hun plek in de Dorpskerk krijgen. De tijd zal ons leren of wij ‘De Sprankel’ blijvend nodig hebben.

We streven naar een heropening van de Dorpskerk op Pinksterzondag, 20 mei 2018. Misschien is dan nog niet alles helemaal klaar, maar dan kan er wel weer worden gekerkt. Dan gaan we ervaren welke nieuwe mogelijkheden die ‘nieuwe Dorpskerk’ biedt aan onze geloofsgemeenschap, maar zeker ook aan onze dorpsgemeenschap. Ik ben benieuwd hoe anderen, minder bij de kerk betrokkenen, inhaken op de nieuwe gebruiksmogelijkheden. De Dorpskerk zet zijn deuren voor hen open! **“**

Rinus Dijkman, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Open huis op oudejaarsdag

Op zondag 31 december is het niet alleen Oudejaarsdag op onze kalender, maar het is ook de oudejaarsdag van de huidige Dorpskerk. 's Ochtends om 10.00 uur is een bijzondere kerkdienst die helemaal in het teken staat van het afscheid van de ‘oude’ Dorpskerk. Lied 280 uit het Liedboek der Kerken is de rode draad tijdens de dienst. De zeven coupletten van dit lied

worden afgewisseld met korte terugblikken op wat de Dorpskerk allemaal meemaakte sinds 1280. 's Middags trekken we deze lijn door tijdens het open huis vanaf 14.00 uur. Dan is er alle gelegenheid om de tekeningen van de herinrichting te bekijken en vragen te stellen. Er gebeurt die middag echter nog veel meer. Er is veel muziek. De diaconie zamelt deze middag voedingsproducten in voor de Voedselbank. Natuurlijk zijn er ook olieballen en appelflappen! We sluiten de middag om 16.30 uur af met een korte vesperdienst.

Wie gaat dat betalen?

De herinrichting van het deel achter de pilaren kost ruim € 400.000,-. Dit kunnen we betalen dankzij de verkoop van ‘De Hoeksteen’ (opbrengst € 170.000,-) en een subsidie van € 243.000,- van de Provincie Gelderland in het kader van het herbestemmen en behoud van cultureel en religieus erfgoed. Aan die subsidie zijn voorwaarden verbonden, onder meer dat we de herinrichting in 2018 moeten realiseren. We hebben dus haast! Uitvoering van de ideeën van de klankbordgroep voor de herinrichting van het liturgisch centrum vragen een extra investering van ongeveer € 130.000,-. Wij vertrouwen erop ook daarvoor een verantwoorde financiële dekking te vinden. We onderzoeken nog een aantal subsidiemogelijkheden. Suggesties zijn welkom!

Kerkdiensten vanaf 8 januari 2018 in De Sprankel

Op Nieuwjaarsochtend is voorlopig de laatste kerkdienst in de Dorpskerk. Direct na de jaarwisseling wordt begonnen met het verwijderen van de banken. Optimisten – zonder hen kunnen we niet in de kerk! – vertrouwen erop dat de kerkdeuren op 20 mei, Pinksterzondag, weer open gaan.



Fotografie: Louis Swart

Concept & tekst: Pieter van der Heijl | Fotografie: Dick Brinkhuis e.a. | Vormgeving: Harvesten

Informatie over de herinrichting



Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Een Open Huis

De Dorpskerk Een open huis voor velen

De Dorpskerk staat al zo'n 750 jaar midden in Ruurlo. De kerk heeft veel meegemaakt. Wij hopen dat hij nog veel meer mee gaat maken. De herinrichting waarmee wij nu aan de slag gaan, is een belangrijke stap naar de toekomst.



Kerken werden gebouwd voor de eredienst. Dat geldt ook voor de Dorpskerk. In de laatste decennia is er echter veel veranderd. De eredienst is nog steeds belangrijk, maar niet meer allesbepalend. Buiten de eredienst ontwikkelden zich vele nieuwe vormen van gemeente-zijn. De eredienst zelf maakte ook een veranderingsproces door. Was het vroeger voornamelijk de preek die ertoe deed, nu kennen we meer vormen voor de verkondiging van Gods woord. De kerken zitten nog zelden vol. In Ruurlo is dat al heel lang het geval. Dat is een realiteit die vraagt om een visie op welke rol is weggelegd voor het kerkgebouw, op korte en op langere termijn. We willen komen tot een

intensiever gebruik. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Niet alleen door de kerkelijke gemeente, maar ook door anderen. Wij willen als gemeente een open huis zijn. Dit vraagt om een kerkgebouw met meer mogelijkheden.

Vroeger

De Dorpskerk heeft een rijk verleden. Het gebouw heeft zich in de eeuwen van zijn bestaan ontwikkeld tot wat het nu is. Het begon vermoedelijk met een houten kerkje (eind 13e eeuw) en daarna een stenen romp (14e eeuw). Rond midden 15e eeuw moet de toren zijn aangebouwd. De kansel dateert uit de 17e eeuw. Het koor behoort tot de oudste delen van de kerk en is natuurlijk in de loop der eeuwen wel eens hersteld en vervangen, onder andere bij stormschade in 1792. Het gedeelte waar nu de banken staan, werd in 1845 aan de kerk toegevoegd.

Morgen

Externe adviseurs hebben samen met gemeenteleden gezocht naar het antwoord op de vraag: hoe kunnen we het gebouw geschikt maken voor de toekomst, maar wel met respect voor het rijke verleden? Hoe die toekomst eruit ziet, is ongewis. We mogen echter vertrouwen en geloven, dat er altijd een geloofsgemeenschap zal blijven. In welke vorm weten we niet. Eén ding is zeker: het zal morgen anders zijn dan vandaag, zoals vandaag anders is dan gisteren. Wij vinden het belangrijk, dat de Dorpskerk nog vele jaren een kerk van waarde blijft. Wij willen graag dat die kerk in het midden van ons dorp niet alleen door kerkgangers, maar ook door anderen, als onze Dorpskerk wordt beleefd.

“ De herinrichting van de Dorpskerk is niet alleen heel belangrijk met het oog op de kerkelijke gemeente van morgen, we lossen er ook een belofte mee in. Eind 2016 werd kerkcentrum ‘De Hoeksteen’ in Barchem gesloten. ‘De Hoeksteen’ was veel meer dan een kerksaal. Het was hèt trefpunt van de gemeente. Er was veel mogelijk en er gebeurde veel. Zou dat in de Dorpskerk ook kunnen? Ja, dat kan, maar daarvoor is wel een herinrichting nodig.



Wij staan op het punt om met die herinrichting te beginnen. Straks beschikken we over een Dorpskerk met veel meer gebruiksmogelijkheden. Ik hoop – nee, ik verwacht! – dat wij in de komende tijd die mogelijkheden gaan gebruiken. Om elkaar vaak in die kerk te ontmoeten, om daar stil te staan bij wat de Bijbel ons vertelt, voor een persoonlijk stiltemoment, om een kop koffie te drinken, naar mooie muziek te luisteren of te vergaderen (lieftst niet teveel!).

Onze gemeente wil ‘een open huis’ zijn met ruimte voor velen. De Dorpskerk staat midden in ons dorp en wordt - ook buiten onze kerkelijke gemeente - als waardevol ervaren. Ik nodig daarom iedereen uit om met initiatieven te komen voor een breder gebruik van onze Dorpskerk. **“**

Ds. Tinus Gaastra, predikant

Herinrichting maakt meer mogelijk!

Banken verdwijnen

De herinrichting is bedoeld om een breder scala aan activiteiten in de Dorpskerk mogelijk te maken.

We missen in de Dorpskerk goede sanitaire voorzieningen. We moeten het nu nog doen met een klein, slecht toegankelijk, toilet. Iets drinken of eten in de kerk vraagt altijd om een verhuizing van kopjes en kannen vanuit 'De Sprankel'. Willen we de kerk breder inzetbaar maken, dan zijn goede toiletten (inclusief aangepast toilet) en een goede keukenvoorziening noodzakelijk. Die komen in de ruimte achter de pilaren, waar de banken verdwijnen. Deze ruimte wordt geheel gelijkvloers met de kerkruimte aan de andere kant van de pilaren. Er ontstaat één geheel met een mooi ruimtelijk effect.

Met de banken verdwijnen ook zitplaatsen. Nu biedt de Dorpskerk nog ruim 350 zitplaatsen; dat zijn er na de herinrichting nog ongeveer 250.



De preekstoel blijft, als belangrijk historisch ornament, ook al zal hij nog zelden worden gebruikt.

De verkondiging gebeurt voortaan achter de lezenaar met daarop de Bijbel.

De ruimte in het koor (achter een mooie wand) is geschikt voor vele doeleinden. Deze stiltehoek biedt ruimte voor persoonlijk gebed of een pastoraal gesprek. Bij een uitvaart kan de overledene hier worden opgebaard, zodat op een respectvolle wijze afscheid kan worden genomen.

Een nieuw liturgisch centrum

Door een klankbordgroep onder leiding van extern adviseur Pim van Dijk is een plan uitgewerkt voor een aanpassing van het liturgisch centrum, zeg maar: de kerkzaal.

Alles gebeurt vanuit de cirkel (zie tekening) met daaromheen de stoelen. De dominee staat niet meer op de preekstoel, maar meestal achter een lezenaar. De preekstoel blijft er wel, omdat deze onverbrekelijk verbonden is met het kerkgebouw.

Door alleen stoelen te gebruiken als zitplaatsen ontstaat veel flexibiliteit bij de indeling van de kerkruimte.



- A. Entree
- B. Ontmoeten
- C. Consistorie
- D. Garderobe
- E. Liturgie
- F. Ontmoeten en koffie drinken
- G. Toiletten
- H. Techniek, cv
- I. Berging
- J. Tribune
- K. Keuken

- 1. Tafel
- 2. Kansel
- 3. Lezenaar
- 4. Doopvont
- 5. Piano

F Achter de pilaren ontstaat een mooie ontmoetingsruimte, waar na de kerkdiensten koffie wordt gedronken. Ook kunnen er presentaties of kleine concerten worden gegeven, vergaderingen of filmavonden worden gehouden, enz. Een 'tribune' (J) met ca. 40 zitplaatsen creëert extra capaciteit en gebruiksmogelijkheden.

C De huidige consistoriekamer kan worden vergroot doordat het oude keukentje en toilet verdwijnen. Hierdoor ontstaat een mooie vergaderzaal.

De garderobe verhuist vanuit de hal naar de ruimte achter de pilaren. Er ontstaat een royelere entree met schuifdeur.



Sluiting op
2 januari.
'Nieuwe' Dorpskerk
open op
20 mei 2018