



Zondagsbrief

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Kopij inleveren **uiterlijk vrijdag 17.00 uur** bij zondagsbrief@pknuurlobarchem.nl

Zondag 20 oktober 2019

Bij de dienst

Vandaag, zondag 20 oktober gaat mw. P. Kramer uit Laren voor.

Volgende week, zondag 27 oktober gaat Ds. J. Jonk uit Geesteren voor en we vieren dan de Maaltijd van de Heer.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Dhr. Louis Boulogne, Loolaan 66 en naar Mw. Marie Kottelenberg, Zwiepseweg 169 A in Zwiep.

Ouderling	Thea Brinkhuis
Diaken	Adrie Mackaay
Organist	Gerrie van der Horst
Lector	Lia de Jong
Lezingen	1 ^e : Genesis 32: 23-32 – 2 ^e Lucas 18:1-8
Bestemming collectes	1 ^e : Kerk in Actie - Wereldvoedseldag 2 ^e : is voor de kerk

Voorg.: De Heer zal bij je zijn

Gem.: De Heer zal je bewaren

Toelichting op de 1^e collecte: Kerk in Actie - Wereldvoedseldag

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook kwijt op de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48

A Festival of Lessons and Carols

In 2019 gaan we dit weer organiseren en we zoeken voor het projectkoor nog zangers en zangeressen.

De uitvoering is op **zondagavond 22 december, 19.30 uur** in de Dorpskerk in Ruurlo.

De repetities zijn net als vorig jaar op vrijdagavond van 20.15 – ca. 21.30 uur en zullen waarschijnlijk eind oktober beginnen.

Dirk Zwart heeft een nieuwe cyclus 'Festival van lezingen en liederen' (versie voor Advent) gemaakt. Waarschijnlijk wordt het programma dit jaar een mix van liederen uit deze nieuwe Adventsversie en uit de Kerstversie van vorig jaar.

Nadere bijzonderheden over muziek en eigen bijdrage volgen nog.

Opgeven bij Rijk Spronk - T. 06-51555467

Helpende handen

Het einde van het jaar nadert. Naast de 'gewone' kerkdiensten is de kerk de komende tijd ook vaak in gebruik voor o.a. zanguitvoeringen.

Om onze kosters een handje te helpen bij het veelvuldig 'ombouwen' van het interieur van de kerk vragen wij een aantal vrijwilligers. U weet het toch: vele handen maken licht werk. Met uw hulp maakt u deze drukke tijd voor onze kosters iets makkelijker.

Meldt u aan, of vraag informatie bij onze kosters: Albert Ool horst en Jan Zemmeling, bereikbaar op T: 06-10573981

DOEN!

Prachtig werk in de aanbieding

Geloof u dat de kerk in Ruurlo en Nederland en Wereldwijd het verschil maakt als vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde? En kunt u als geen ander de eigen rol en het verhaal van de Protestantse Kerk vertellen?

Dan komt u als geroepen!

De Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem zoekt gemeenteleden die mee willen werken aan de opbouw en goede naam van haar gemeente. Wanneer u zich geroepen voelt, geeft dan uw naam en adres op aan de scriba van de kerkenraad,

Joke van der Linden, Beukenoot 29, 7261 HG Ruurlo

T: 0573-221 of E: scriba@pknruurlobarchem.nl

21 november

Gemeente avond in de Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Meer informatie bij de volgende Op Weg.

23 november

ZEGT HET VOORT.....

Herfst – en Kerstfair op 23 november van 10.00 – 17.00 uur in of om De Sprankel

Om de kas van onze kerk aan te vullen en een gezellige dag te hebben met het dorp wordt er een **herfst- en kerstfair** gehouden voor het hele dorp.

Daarom gaan we vanaf nu allerlei artikelen die te maken hebben met de **herfst** en met de **kerst** inzamelen en dan verkopen we dat op 23 november. Te denken valt aan herfstkransen, (zelf getimmerde) vogelhuisjes, stekken van



planten, kalebassen, paddenstoelen van vilt/ geborduurd of geschilderd, vogelvoederballen/-taarten, pindaslingers, herfst- en kerstserviesjes, manden, noten, zelfgemaakte jam, kerstballen, slingers, (kunst-)kerstbomen, kerststerren, quiltkleden, kersttruien, dennenappels, kerstkransen, kaarsen, enz. enz. Ook zitten we in de tijd van Sinterklaas en mooie cadeaus/ speelgoed daarvoor kunnen ook worden aangeleverd.

Heb je prachtige bessen aan de takken van boom/struik zitten of coniferen, hulst en dennengroen en moet er toch gesnoeid worden, geef dan door dat je groen hebt voor het maken van kransen.

Tijdens de markt wordt er koffie/thee/chocomelk en appeltaart/cake, oliebol en snert verkocht.

Spullen kunnen op 26 oktober en op 2, 9 en 16 november tussen 10 en 11 uur bij de Sprankel bezorgd worden.

De fair zelf staat gepland op 23 november van 10.00 -17.00 uur in of om De Sprankel.

Wie lijkt het leuk om hieraan mee te helpen? DOE DAN MEE!

Breng je (overtollige-/overbodige en of nieuw gemaakte) artikelen naar de Sprankel.

En.... geef je op om één van de vrijwilligers te worden voor het werk vóór en tijdens de fair.

In de hal van de kerk hangt een schema waarachter jij je naam kunt zetten. Iedereen kan helpen!

Ook kan je je hulp telefonisch doorgeven op T. 06-49689091.

Alvast bedankt en samen hopen we op een goede en gezellige dag met veel dorpsgenoten en de nodige opbrengst.

Namens de organisatie,

Anneke Wesselink

Kerkdienst gemist

Hebt u de kerkdienst gemist? U kunt elke kerkdienst vanuit de Dorpskerk meeluisteren of terugluisteren via uw computer, tablet of smarttelefoon op Kerkdienstgemist.nl

Zondagsbrief

U kunt de zondagsbrief ook per e-mail ontvangen, gewoon aanvragen via scriba@pknruurlobarchem.nl onder vermelding van zondagsbrief.