



# Zondagsbrief

## Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Kopij inleveren **uiterlijk vrijdag 17.00 uur** bij [zondagsbrief@pknuurlobarchem.nl](mailto:zondagsbrief@pknuurlobarchem.nl)

**Zondag, 9 augustus 2020**

### Bij de dienst

Vandaag gaat Ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld voor.  
Volgende week, zondag 16 augustus, gaat mw. Drs. G. Zemmeling uit Aalten voor.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Mw. Klanderma, van Tuyll van Serooskerkenweg 46 en naar Mw. Gerritje Oudenampsen, Kooiersdijk 1 A.

Ouderling	Joke Cornelissen
Diaken	Wout Kranendonk
Organist	Gerard Wesselink
Lector	Ton Knevel
Koster	Albert Oolhorst
Lezingen	1 <sup>e</sup> lezing: Prediker 3: 1-15 2 <sup>e</sup> lezing: Lucas 10: 38-42
Bestemming collectes	1 <sup>e</sup> collecte: Nederlands Bijbelgenootschap; de 2 <sup>e</sup> collecte is voor onze kerk. Beide collectes bevelen we van harte aan.

### Toelichting op de 1e collecte:

**Het Nederlands Bijbelgenootschap**, afgekort NBG, is een vereniging die zich bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van Bijbels en voorlichting over de Bijbel. Het is gevestigd in Haarlem. Sinds 30 april 2013 is koning Willem-Alexander beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Onze missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel. Dit is wat we dankzij leden en donateurs doen. Wilt u ons werk, door middel van deze collecte, ondersteunen?

**Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie:**

**NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van: collecte 9 augustus 2020**

### Nieuw!!!! Nieuws van de diaconie

Bij mezelf merk ik dat de collecte er nog wel eens bij in schiet. Dan denk ik: Morgen ga ik het overmaken.... Maar vervolgens vergeet ik het. Vanaf nu kunt u uw collecte bijdrage voor het diaconale doel ook overmaken via deze QR code. Met uw smartphone kunt u de code scannen en uw eigen bedrag invullen. Het werkt allemaal net iets sneller en eenvoudiger.

Iedere week vindt u op de Zondagsbrief een andere code, horend bij het collectiedoel van die zondag. De andere mogelijkheden (collectebonnen inleveren bij de Sprankel of in de Dorpskerk, geld overmaken via uw bank) blijven natuurlijk ook bestaan. U kunt dus kiezen.

←← Ook deze zondag weer een QR code om snel, makkelijk en veilig geld voor de collecte voor het NBG te geven. Doet u mee?

Namens de Diaconie: Hartelijk dank.



### Oproep zangers en zangeressen

Het ziet er naar uit dat er voorlopig niet gezongen kan worden in de kerk door de hele gemeente. Gemeentelieden die graag in een klein groepje willen zingen in de kerk nodig ik uit zich op te geven bij mij. Wat wel belangrijk is dat u zelf de liederen kunt aanleren die niet zo bekend zijn. Omdat er 3 - 5 personen mogen zingen is het handig als u een enigszins stevige stem hebt.

Geeft u op bij Gerrie van der Horst (het liefst per e-mail) E. [gerrievanderhorst@live.nl](mailto:gerrievanderhorst@live.nl) Per e-mail kan ik u ook de liederen doorsturen die eventueel gezongen worden, of telefonisch T. 0573-452394 / 06-39853919.

Gerrie van der Horst

## Overleden

Op 9 juli 2020 is **mevrouw M.A. Stokkum - Oldenbeuving** overleden.

Zij woonde aan de Van Tuyll van Serooskerkenweg 31 in Ruurlo.

We wensen haar familie Gods zegen toe in de tijd die komen gaat.

Afgelopen weekend van 2 augustus is overleden **mevrouw Marijke Jonker**.

Zij woonde in 'La Fontaine' en voorheen in Doetinchem.

De dankdienst voor haar leven werd gehouden in de Wingerd in Doetinchem. Voorganger was ds. Dik Bos.

We wensen haar familie Gods zegen toe in de tijd die komen gaat.

## **Lied 961**

*Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf.*

*Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.*

## Aanmelden voor het bijwonen van een dienst – nog even alles op een rijtje

Om de kerkdienst in de Dorpskerk bij te wonen moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan op twee manieren:

1. Via de e-mail: [aanmelden@pknruurlobarchem.nl](mailto:aanmelden@pknruurlobarchem.nl)
2. Telefonisch aanmelden bij Greetje van Zadelhoff, tel. 0573-461271

**Voor beide geldt dat u zich tot vrijdag 18.00 uur aan kunt melden.**

\* U geeft aan of u alleen of met twee personen komt.

\* Het bijwonen van de kerkdienst wordt door de volgorde van aanmelding bepaald.

\* Is het maximale aantal bereikt dan wordt de aanmelding gereserveerd voor een volgende dienst.

\* Bij verhindering meldt u zich af, zodat anderen op de aanmeldingslijst de vrijgekomen plaats kunnen innemen.

\* Het is wenselijk dat voor iedere kerkdienst in de Dorpskerk u zich opnieuw moet aanmelden.

### **Aanvangstijd**

Omdat we verwachten dat de inloop aanzienlijk langer duurt dan normaal vragen we u om tijdig naar de kerk te komen en bij het betreden van de kerkzaal de aanwijzingen van de coördinatoren goed op te volgen.

Dit geldt ook bij het verlaten van de kerkzaal.

## Ramp in Beiroet

U hebt er vast over gehoord of gelezen. Volgende week collecteren wij voor de slachtoffers van de ramp die plaatsvond door een enorme explosie in Beiroet. Vandaag al kunt u hier lezen waarom we uw financiële steun vragen en volgende week vindt u op de Zondagsbrief opnieuw deze informatie en de manier waarop u mee kunt helpen om de eerste nood te lenigen en hopelijk ook wat structurele verbeteringen door te voeren zoals het genoemde voorbeeld hieronder van de christelijke scholen. Door deze explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.

In dagblad Trouw stond een interview met 1 van de medewerkers van KIA die al jaren met zijn gezin in Beiroet woont.

Hieronder een tweetal fragmenten.

### **Kent u de wijk Achrafieh, die het hardst is getroffen, goed?**

“Ja, ik kwam er vaak. Het was een redelijk welgestelde wijk. Maar ook de wijken die iets oostelijker liggen, de armere wijken, zijn zwaar getroffen. Voor hen is dit een dubbele klap. Er was al een economische crisis, heel veel mensen zijn in de afgelopen maanden hun baan verloren of hebben geen volledig salaris uitbetaald gekregen. De Libanese pond is aan het devalueren. Nu krijgen ze dit erbovenop.”

### **U bent ook in dienst van Kerk in Actie. Wat doen zij om te helpen?**

“Ook voor de explosie waren we al bezig met armoedebestrijding, door de economische crisis. De kerken hebben hier een paar dagen nodig om de eerste rommel op te ruimen. Daarna moeten ze de getroffen gezinnen gaan ondersteunen. We proberen ook christelijke scholen in de lucht te houden. Ouders hadden al moeite om het lesgeld op te brengen, dat zal nu nog moeilijker worden. En dan is er ook nog het gevaar van honger. Een van de grote zorgpunten is de vraag of er genoeg brood is in de komende periode, omdat de graansilo's zijn vernietigd. Die stonden in het havengebied, naast de plek van de explosie.

En wat ik zelf vooral kan doen is het Goede Nieuws van God blijven vertellen, dat er hoop is, ook in deze omstandigheden.”

**Deze collecte die we volgende week zondag 16 augustus dus willen houden wordt van harte aanbevolen!**

**Liturgie voor zondag 9 augustus 2020 in de Dorpskerk te Ruurlo**  
ORDE VAN DIENST

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

**a: die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Eeuwige, onze God, wij die u nooit hebben gezien

**a: zie ons hier staan.**

V: Wij die van U hebben gehoord,-

**a: hoor Gij ons aan**

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,-

**a: wees onze hulp**

V: en dat Gij alles hebt gemaakt,-

**a: maak alles nieuw**

V: en dat Gij ons bij name kent,-

**a: leer ons U kennen,**

V: die bron van leven wordt genoemd,

**a: doe ons weer leven,**

V: die hebt gezegd: ik zal er zijn,-

**a: wees hier aanwezig.**

Aanvangslied: lied 216

Smeekgebed

Afgesloten met Kyrië uit lied 299d

Glorialied: lied 305 (zo mogelijk staande)

1<sup>e</sup> lezing: Prediker 3: 1-15

Lied 845

Het evangelie: Lucas 10: 38-42

Acclamatie: lied 339a

Preek

Muzikale meditatie

Zingen: lied 978: 1, 3 en 4

Gebeden

Slotlied: lied 425 (zo mogelijk staande)

Wegzending en zegen